

Nr 8:9 Klockaregården



På kartan från 1872 anges kantor Jöns Larsson som ägare och han bodde här från år 1840 till 1900.

I slutet av 1800-talet arrenderades marken och stallbyggnaderna av Enoch Kullenberg.



År 1912 köptes gården av Per Lindgren (1864–1947) med en tillhörande mark om ca 6 ha.

Per var gift med Anna (1860–1937) och de fick barnen Oskar, Agnes, Emma, Hjalmar, Alfred och Edvin. De två sistnämnda emigrerade till Norge. De andra stannade i byn.

Per brukade marken men utförde också person och godstransporter med häst och vagn.

Han var den som Kullenbergs handelsbod på Lommavägen i första hand anlätade för sina transporter. Det sägs att när de kontaktat Per för ett uppdrag, tog det inte en lång stund innan han stod i butiken och skulle hämta den kvitterade fraktsedeln. Så gjorde han även om det innebar att han fick avbryta sysslan han höll på med på gården.



Oskar (1894–1975) arbetade som litograf i Malmö. Han var konstnärligt intresserad. Andra fritidsintressen var att arbeta som ledare i Uppåkre IF och han snickrade möbler för eget behov.



Agnes (1897–1986) gifte sig med Anders Ekman som arbetade vid SJ som stationskarl med placering i Uppåkra. De bodde i personalbostaden vid stationen.



Emma (1900–2000) Emma arbetade med olika sysslor på gården.

Senare byggde hon och Oskar sig ett hus på Lommavägen 8 och bosatte sig där.



Hjalmar (1903–1976) övertog transportverksamheten som nu skedde med bil. Han blev också byns brandchef och hade ansvar för brandbil och övrig brandutrustning. Det behövdes garage för detta och i mitten av 1930-talet byggde

han ett sådant med plats för lastbil och brandbil och annan brandutrustning som t.ex. en brandspruta

Hjalmar flyttade hemifrån genom att inreda en tillfällig bostad i garaget. Därefter påbörjade han bygget av huset på Lommavägen 4 och det skulle bli familjens framtida bostad som stod klar år 1941.

För att snabbt kunna göra mindre reparationer byggde han sig också en smedja.



År 1941

Smedjan



Hjalmar och Margit (1914–2002) gifte sig och de fick barnen Rune, Britt och Börje. Utöver hushållsarbetet arbetade Margit också med olika sysslor på gården.



Rune (1941) köpte med tiden en lastbil och blev åkeriägare och anslöt sig till Lundafrakt.



Britt (1945–1999) arbetade som butiksbiträde och på försäkringsbolag innan hon fick barn. Därefter arbetade Britt inom vården.



Börje (1947) lärde till bilmekaniker innan han också köpte en lastbil och blev åkeriägare och anslöt sig till Lundafrakt.

År 1944 övertog Hjalmar gården och började bruka jorden parallellt med åkeriverksamheten.



På bilden ovan är det Hjalmar och Rune som står framför sina bilar. Hjalmar var med och startade åkeribolaget Ordercentralen i Lund.

En vinter ”frös” brandsprutan sönder men den ersattes aldrig. Hjärup inkorporerades med Staffanstorp år 1952 och de tog då också över ansvaret för byns brandförsvär.

Utbyggnaden av Hjärup skulle fortsätta och för dessa planer såldes marken från Lommavägen till Bäckavägen till Harry Karlssons Byggnads AB

Utbyggnaden innebar bland annat att Klockaregården skulle rivas. Det skedde i mitten av 1960-talet genom att det sattes eld på gården.



Brandvärrnet använde tillfället för att öva.

Under åren 1965–1966 bebyggdes området med ett 100-tal villor.

Margit bodde kvar i huset till mitten av 1990-talet och flyttade därefter till Näktergalen.

Huset hyrdes därefter ut för att senare byggas om till en förskola som fick namnet Klockaregårdens förskola.

Referenser

- Erik Kullenbergs ”Flyttlags – Bondgård och Byskola i Hjärup.
- Börje och Mona Lindgren