

Lommavägen 19



Fredrik och Karna Kullenberg lät bygga detta hus åt sig för att ha som sin bostad efter att Fredrik pensionerat sig år 1930. De skulle då lämna skolans lärarbostad där de bott i omgångar efter att Fredrik tillträtt tjänsten

som byskolans lärare. Marken ingick i tomten Hjärup 8:14 som hans föräldrar arrenderade.

År 1888 efterträdde Fredrik sin far Nils Peter Persson som lärare i byskolan och flyttade in i lärarbostadens första våningen i skolan.

År 1898 kom Karna Cedergren som lärarinna för Småskolan och flyttade in i lärarbostadens ovanvåning.



Fredrik Kullenberg 1868–1949, Karna Cedergren 1874–1969

Ett år senare gifte sig de båda. Karna fick då sluta eftersom det ansågs vara olämpligt att en gift kvinna var lärare i Småskolan.

Med åren får de barnen Maria (1901–1999), Rut (1904–1999), Arvid 1907–1923), Erik (1909–1996) och Knut (1917–2002).

Fredrik hade tagit sig namnet Kullenberg. Det kom sig av att hans fars morfar hade varit fyrvaktare på Kullens fyr och då tagit sig namnet Kullenberg. Fredriks fyra bröder tog då också samma efternamn.

Fredrik var byns lärare fram till år 1930. Han var en person med många strängar på sin lyra och nöjde sig inte med att enbart vara lärare.

Hans far hade startat Butiken på Lommavägen 17. Till en början var det storebror Enoch Kullenberg som ansvarade för butiken. När han flyttade från byn år 1909 var det Fredrik som övertog ansvaret för butiken.

Ansvaret för butiken i kombination med arbetet som lärare gjorde att familjen kom fram till att det vore bättre att bo vid butiken, som endast låg ett par hundra meter från skolan. År 1913 flyttade de dit efter att butiken byggts ut med en ny bostadsdel.

Lärlönen var inte så hög så han började med bisysslor för att stärka ekonomin. Han var en betrodd person i byn så han fick uppdrag som att upprätta testamente, bouppteckningar och deklarationer. Han sålde också skolmaterial.

Cyklar började säljas och för att snabbare ta sig mellan olika uppdrag i byn så köpte han sig en sådan. För övrigt byns första. När andra personer visade intresse för cyklar började han sälja sådana i butiken och när reparationer på dem behövdes, erbjöd han sig att också utföra sådana.

Fredrik engagerade sig politiskt och blev ledamot av folkskolestyrelsen år 1905 och blev dess ordförande år 1939. Uppdraget som ordförande hade han i kommunalnämnden, barnavårdsnämnden, pensionsnämnden och Skånes Erkända Centralsjukkassa. Sjukassan var han mycket intresserad av och var engagerad på nationellnivå som ledamot av Sveriges allmänna sjukkasseförbund. Han var även överförmyndare och kyrkvård.

I början av 1920-talet fick han ett anonymt brev. Brevskrivaren hade noterat 21 förtroende uppdrag som Fredrik hade och ville att han skulle avsäga sig några av dem. Fredrik studerade listan och konstaterade efter en stund att brevskrivaren hade missat två av hans uppdrag.

Det var många och tidskrävande uppdrag och efter diskussion med Karna fattades ett beslut om att butiken skulle överlåtas. Detta skedde år 1925 och familjen flyttade till lärarbostaden.

Fredriks far Nils Peter Persson blev aldrig riktigt respekterad av bönderna för sin person och för sitt yrke och det gjorde Nils Peter missmodig. Det var de ideliga besöken under lektionerna av representanter från skolrådet som störde Nils Peter.

Fredrik blev till en början behandlad på samma sätt men han kämpade på både med skolan och byns angelägenheter. Det hela utvecklade sig på

sådant sätt att Fredrik blev god vän med både kyrkoherden och med bönderna.

När han så pensionerades flyttade de till Lommavägen 19. Av barnen var det endast Knut som inte flyttat hemifrån.

Fredrik var då fortfarande mycket engagerad i byns angelägenheter. De flesta möten hölls i huset och Karna stod för arrangemangen.



Det fanns också utrymme för avkoppling. Här sitter Karna och Fredrik med barnen Rut och Knut

Efter Fredriks bortgång bodde Karna kvar ensam i huset.

Sonen Knut hade utbildat sig till civilekonom och började arbeta som lärare. Sådana tjänster hade han i Söderköping, Mjölby, Helsingborg, Östersund och Arvika innan han år 1954 fick en tjänst på Malmö Borgarskolan i Malmö. År 1958 blev han rektor för skolan.

I Östersund träffades han och Nadja Jernström, som var sjuksköterskelev i Sveg. De gifte sig år 1949 och fick barnen Fredrik, Elisabeth och Peter.



Från Nadja 1926–2000, Peter 1956, Elisabeth 1952, Fredrik 1950, Knut 1917–2002

År 1954 köpte de huset på Lommavägen 19 och Karna bodde kvar.

Efter några år tyckte Knut och Nadja att det var opraktiskt att bo i Hjärup eftersom de båda arbetade i Malmö. Han på Malmö Borgarskolan och Nadja på samma skola som skolsköterska. År 1960 sålde de därför huset och flyttade till en stor lägenhet på Lorensborg i Malmö. Karna flyttade med. Hon var pigg på sin 90-årsdag år 1964 men året därpå drabbades hon av en hjärnblödning och hämtade sig aldrig från den.



Nadja och Knut

Både Knut och Nadja engagerade sig politiskt i Malmö och hade flera förtroendeuppdrag. Knut var ledamot av nykterhetsnämnden och kyrkofullmäktige. Vice ordförande i sociala distriktsnämnden och barnavårdsnämnden.

Nadja var nämndeman och ledamot i sjukvårdsstyrelsen, kommunalfullmäktige energiverksstyrelsen, Sydvästra Skånes, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kommunförbund och i SYSAV.

Referenser:

- * Elisabeth Kullenberg
- * Peter Kullenberg
- * Anders Kullenberg, brorson till Knut

Lars Fridh 20191025